



Equmeniakyrkan
HALLUNDA

Programblad



Januari - April 2023

VECKAN I KYRKAN

SÖN

- 10.00 Gudstjänst på svenska
12.30 Worship and Sunday school in English
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu, hindi och punjabi

MÅN

- 13.00 Matutdelning
OBS: Tisdag har ingen aktivitet i kyrkan

ONS

- 10.15-12.30 Svenskaundervisning
13.00 Matutdelning
18.00 Prayer Meeting and Bible Study

TOR

- 10.15-12.30 Svenskaundervisning
14.00- 16.30 Drop-in för barn i årskurs 2-6.
Mellanmål, läxläsning o fri aktivitet
15.30-17:00 Språk och handarbetscafe

TOR

- 17:00 Kvällsmat och gemenskap
16:30-18:00 Scoutaktivitet för barn i årskurs 2-6
19.00 Prayer group meeting/Music

FRE

- 10.15-12.30 Svenskaundervisning
19.00 Bönemöte på urdu i något hem
22.00 All Night Vigil (Last friday of every second month)/Nattbön sista fredagen, varannan månad

LÖR

- 11:00-14:00 Öppen kyrka, evangelisation sista lördagen i månaden. Uppehåll över vintern

Kyrkan är öppen i regel måndag- fredag kl 10.00- 15.00.
Kom in och tänd ett ljus!



Svenskaundervisning/ Swedish class

Onsdagar, torsdagar, fredagar kl 10.15-12.30. 250 kr/ termin.
Wednesdays, Thursdays, Fridays. 10.15 am- 12.30 pm. 250 sek/
term.



Språk- och handarbetscafé torsdagar kl 15.30-17.00

Träna svenska. Practice your Swedish! Thursdays 3.30-5 pm.
Kvällsmat och gemenskap torsdagar kl 17.00



Öppen kyrka och evangelisation, sista lördagen i månaden

Nästa tillfälle är lördag 25 februari från kl 11.00- ca 14.00.
Samtal, utdelande av biblar på olika språk, information om
församlingen och fika.



Nyfikenhet, nytänkande och närvaro



Så här års tittar man i backspegeln, skriver Verksamhetsberättelse och tackar Gud och varandra för det år som vi nyss avslutat. Därefter blickar vi framåt. År 2023 är något av ett julibéumsår i Equmeniakyrkan Hallunda. I februari är det 10 år sedan Norsborgs Metodistförsamling uppgick i Hallundakyrkans församling (som församlingen hette då). I oktober har det gått 15 år sedan vi började inbjuda till gudstjänster och verksamhet också på engelska. Vi förblev *en* församling men utvecklade tre språkgrupper. När vi blickar tillbaka på alla dessa år kan vi konstatera att församlingen har varit med om en svårslagen resa. Vi har i bagaget både personliga och gemensamma erfarenheter och minnen. Själv kan jag säga att det är med en enorm tacksamhet jag blickar bakåt. Guds vind har blåst på oss och vi har sällan vetat vartåt det kommer att bära. Tillit, uthållighet, flexibilitet, öppenhet, nyfikenhet och nytänkande är några av de ord jag vill använda för att beskriva åren som gått. Under en så pass lång resa - i tid - hinner man uppleva både toppar och dalar. Våra utmaningar har varit många, till exempel skavet i en stor mångfald, kulturkrockar och stora behov där resurser inte alltid räckt till. Topparna vill jag påstå har framförallt varit de gånger vi fått till goda gemensamma mötesplatser, erfarit växt och utveckling i de olika språkgrupperna samt fått erfara brödunder av olika slag. Framåtblickandet, hur ser det ut? Vi får fortsätta att vara grundade i kyrkans kallelse: Tillsammans söker vi oss närmare källan, ljuset, kraften, vår Skapare, Räddare och Hjälpare. Samtidigt, i en ständig rörelse, "utåt" - på olika sätt och med olika språk - till den värld Gud älskar. Här behöver vi tillsammans söka former och relevanta sätt att framträda som församling, i varje ny tid, med de resurser vi tillsammans är och har. Jag ser fram emot att fortsätta resan och att allt mer implementera den Vision som mejslats fram under en tid: *Enhet i mångfald. Tjänar Gud, samhället och våra medmänniskor.* Låt oss även framgent vara nyfikna på varandra och vad som kommer häpnäst, närvarande i den kontext vi finns i och ha fortsatt mod till nytänkande. Vi går i vår Herre Jesu Kristi namn!

Pastor Carin

Kalendariet

Februari

- Sö 5 Kyndelsmässodagen, kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 12 kl 10.00 Gudstjänst, Olle Westberg.
Sö 19 Fastlagssöndagen kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 26 kl 10.00 Gudstjänst, Bo Forsberg.

Mars

- Sö 5 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 12 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.
Sö 19 kl 12.00 Gemensam gudstjänst, Carin Hemmati mfl.
Sö 26 Jungfru Marie Bebådelsedag kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman.
Extrainsamling till församlingens arbete.

April

- Sö 2 Palmsöndag kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Skärtorsdag 6, kl 18.30 Ekumenisk mässa i Ljusets kyrka
Långfredag 7 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.
Sö 9 Påskdag kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.



Sö 16 kl 10.00 Gudstjänst, Bo Forsberg.

Sö 23 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

Sö 30 Valborgsmässoafton kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.

Maj

- Sö 7 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 14 kl 10.00 Gudstjänst, Mats Ershammar.
Sö 21 Ingen gudstjänst.
Sö 28 Pingstdagen kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

WELCOME TO THE YEAR OF ABSOLUTE DEPENDENCE— Pas Sam.

With Jesus joy I write to welcome each one of you into the year 2023. Also, to all friends of our church I offer



our warmest love, prayers and good tidings for the New Year. As I have done over the past years I once again give thanks to the Lord for the preservation of every life, which is the reason we can boldly repeat the very words spoken by the army commanders to Moses, the great leader of Israel, “Your servants have counted the warriors under our command, and not one man of us is missing.” (Numbers 31:49). This is God’s special grace towards us for which our gratitude must be endless.

The call this year to be completely dependent on God is inspired by the prayer of King Jehoshaphat in 2Chronicles 20:12b, “neither know we what to do: but our eyes are upon thee.” There is no better time to depend on the one who himself does not need to depend on anyone else than now because he is sufficient unto himself, halleluiah! When everything is failing and the center isn’t holding any longer for many; with steadily rising prices caused by the world-wide inflation; with the continued presence of war in our backyard which threatens to spread except God intervenes; with the mixed signals out there about Corona virus and epidemics resurgenc, God’s people will have to depend on him with fervent prayer and implicit trust. The Psalmist said, “Some trust in chariots, and some in horses; But we will remember the name of the LORD our God.” (Psalm 20:7). Bottom line: this year, *DEPEND, DEPEND and DEPEND!*

As the year glides deeper, let me announce that all our activities have effectively resumed. We already had a very successful congregational retreat during which the power of God came down mightily, empowering all the participants for life and ministry in the coming months. In addition, we had an anointed service during which the Holy Spirit released unction on each person, readying us for the tasks ahead. With all that done, I believe that we are all ready to go. There is a place for everyone to serve. Soon, a call will go out for members to volunteer into various ministries. Luke 10:2, “The harvest is plentiful, but the laborers are few.” Who among you is ready to enter into the labor market of the Lord? I hope I will hear many of you, especially those who until now have not committed to any ministry, respond, “Lord, here am I send me”? May you all find the joy of serving the Lord as you do in Jesus name!

As I have already hinted earlier, our ministry this year will be with a special focus on the children and youth. This is a task will demand the participation of everyone. Generally speaking, the church in the Western world is fast losing the young population among us. This is a very dangerous trend which can be reversed through the concerted efforts of church leadership and parents together. This objective can only be achieved through the deliberate cooperation of all concerned parents. In this task, we simply cannot fail, and we will not fail in Jesus name!

Finally, two major things lie ahead of us. First, the church’s annual meeting comes up on March 18. Every member should prayerfully look forward to it. The other is the season of Lent which will lead to our annual Good Friday special program, “To Golgotha with Jesus” and then the glorious day of resurrection – Easter! Get excited as we approach both programs.

Remain rapturable!

International Congregation Program

DATE	TOPIC	PREACHER
January 29	Steps to Christian Victory –Show your “ID”	Kingsley Kejuo
February 5	Steps to Christian Victory – Praise your way to victory	Pastor Sam.
February 12	Steps to Christian Victory: Give your way to prosperity	Dickson Madu
February 19	Steps to Christian Victory – Get Knowledge	Eby Nweze
February 26	Steps to Christian Victory: Share the “old old story”	Babafemi Martins
March 5	A Psalm 150 day	Pastor Sam.
March 12	Steps to Christian Victory –Chorded together	Baffour Asamoah-Asare
March 19	To be announced	TBA
March 26	“Let no one despise your youth”	To be announced
April 2	I see my Salvation coming	Henry James
April 9	HAPPY EASTER! Finally, we are Redeemed!	Pastor Sam.
BN April 16	Things that are compelling: Baptism	Pastor Sam.
April 23	Things that are compelling: The Lord’s Table	Pastor Sam.
April 30	Things that are compelling: Fellowship on the Table	Pastor Sam.



PASTOR

Boaz Kamran

EQUMENIAKYRKAN
HALLUNDA

INDO-PAK
CONGREGATION

JAN - APR 2023

WHAT BIBLE TEACHES?

One thing i want to get into your notice in this beautiful and wondrous journey as Christian, that the Bible is not a religious book. If i will describe in short than Bible is:

- 1- About the King of Kings.
- 2- His Kingdom.
- 3- His royal family.

More over Bible is about:

- 1- A government.
- 2- Colonization of earth by the kingdom of heaven.
- 3- A restoration program of human being.

So summary of the Bible is; that King of Kings want to extend His heavenly kingdom on earth through His called people (Church) secondaly He want to establish His kingdom with kings not with people.

Thats way Bible has its own culture and moral values.

God has made Adam and Eve for the very purpose and give them authority on earth to be the ruler or king of the earth. They are made for to establish heavenly kingdom on earth. So The will of the father be done on earth as it is on heaven.

After the fall of man Bible even describe the restoration program of man. And in the mind of God only one purpose is prevailing anout earth that He want to establish His own kingdom on earth.

As the time passes man get far way from this original purpose of His creator. That's why when the Son of God our Lord Jesus Christ came he starts with one sentence "Repent for the Kingdom of God is at hand" and His last record on earth is the same as well. Acts 1:3 (Focus is kingdom only)

He teaches the same in Lords prayer as pattern to follow for the belivers. Let us work with the Holy Spirit to establish His Kingdom in our lives and arround us.

. Indo-Pak Planner .

. 2023 .

Date	Preside	Preach	Program	Choire
01 Jan 2023	Robert Arif	Pst.Boaz Kamran		Oliver Asaph
08 Jan 2023	Pst.Boaz Kamran	Pst.Saleem Inayat	Praise and worship	Amoon Khan
15 Jan 2023	Pst.Boaz Kamran	Rev. Iqbal Masih		Boby Mustaq
22 Jan 2023	Anil Wilson	Pst.Boaz Kamran		Boby Mustaq
29 Jan 2023	Anil Wilson	Robert Arif		Amoon Khan
05 Feb 2023	Maclina Loyal	Pst.Boaz Kamran		Oliver Asaph
12 Feb 2023	Jesaya & Musa	Pst.Boaz Kamran		Amoon Khan
19 Feb 2023	Arshi Khan	Pst.Boaz Kamran		Boby Mustaq
26 Feb 2023	Rachel Khan	Robert Arif		Amoon Khan
05 Mar 2023	Anil Wilson	Saba Arif		Oliver Asaph
12 Mar 2023	Oliver Asaph	Pst.Boaz Kamran		Amoon Khan
19 Mar 2023	Amoon Khan	Pst.Boaz Kamran		Boby Mustaq
26 Mar 2023	Sarah Arif	Robert Arif		Amoon Khan
02 Apr 2023	Anil Wilson	Pst.Boaz Kamran	Psalm Sunday	Oliver Asaph
06 Apr 2023	Robert Arif	Pst.Boaz Kamran	Holy Thursday	Boby Mustaq
07 Apr 2023	Pst.Boaz Kamran	7 Preachesrs	Goodfriday	Oliver Asaph
09 Apr 2023	Anil Wilson	Pst.Boaz Kamran	Sunrise Service	Boby Mustaq
09 Apr 2023	Robert Arif	Pst.Boaz Kamran	Ressurection Service	Amoon Khan
16 Apr 2023	Jesaya & Musa	Robert Arif		Boby Mustaq
23 Apr 2023	Boby Mustaq	Pst.Boaz Kamran		Oliver Asaph
30 Apr 2023	Munawar Amir	Pst.Boaz Kamran		Amoon Khan



Equmenia Hallunda

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och med Jesus.

- Sunday School/Söndagsskola i samband med gudstjänsterna
kl 12.30 och 17.00
- **Tillsammans Hallunda** - ett samverkansprojekt

equmenia sociala missionen **Equmeniakyrkan**
HALLUNDA



BOTKYRKA KOMMUN



Sportlovsaktiviteter

När: Måndag 27 februari
10.00-15.00 och
Onsdag 1 mars
10.00-15.00

Var: Mer info kommer!

Vi erbjuder roliga aktiviteter,
möten med kompisar, lunch
och mellis.



NYTT VÅREN 2023!

Var: Equmeniakyrkan Hallunda

När: Alla torsdagar från och med
12 januari

Kl. 14.00-16.30 Drop-in!

Mellis och läxläsning/fri aktivitet

Kl. 16:30-18:00 Scout

Vi gör en aktivitet tillsammans!

Allt är gratis. Barn som går i årskurs 2, 3, 4, 5 och 6 är välkomna!

Vill du veta mer? Kontakta:

Mary Nelder – tel: 076-007 72 50, mary.nelder@equmeniakyrkanhallunda.se

Josefin Gunger – josefin.gunger@equmenia.se

equmenia
HALLUNDA

equmenia
SCOUT

Equmeniakyrkan Hallunda, årsmöte lördag 18 mars kl 15.00.



Julfesten 2022

Lördagen den 17 december kunde vi äntligen ha julfest i kyrkan efter några års uppehåll på grund av corona. Vi var alla taggade inför detta och glada att kunna träffas igen och dela julglädje med varandra. Det blev en härlig fest med många församlingsmedlemmar och även våra vänner från vardagskyrkan. Vi fick underbar julmat som framför allt kommit till oss genom Helping Hands, sång och uppdraganden från våra modiga gäster samt en fin andakt. Ett varmt tack till alla som varit med och hjälpt till att förbereda och genomföra festen. Tack vare er alla och ert engagemang kunde vi dela julens värme och gemenskap med nästan 100 personer!

Några bilder från julfesten:



JULMATKASSE

Innan jul kunde Mousa tillsammans med våra fantastiska volontärer dela ut 73 kassar med julmat till behövande familjer. Dessa är dels asylsökande, ukrainska flyktingar och övriga. Maten i kassarna kommer genom Helping Hands.



Intervjuhörna



My name is Baffour Asamoah-Asare. I live together with my partner Janet Asamoah-Asare and three children that God has blessed us with. I became a member of Equmeniakyrkan Hallunda on the 10 September 2017 and was baptized two years after. I was however an irregular attendant a couple of years prior to my membership (I thought it was worth mentioning lol).

As a member I voluntarily started to help with the arrangement of the chairs after service until I was asked to be part of the media team. I have since then remained with the media team as my official place of service (even though sometimes I still sneak out to help arrange the chairs, I do miss that I guess). I enjoy working with my colleagues and learning daily from them. Being part of the team has served as a pivot to improve my character and my commitment to the welfare of the church as well. It is from this place that I've also grown to be mindful of my calling in life and I thank the man who approached and encouraged me to join the team.

I am currently a student in the Seminary of Equmeniakyrkan and speaking of thanks, I'm ever grateful to our Pastor Rev. Samuel Nweze who has and continues to be a mentor in so many ways he himself might not even be aware of. A special thanks even to his wife Mrs Dr. Ebere Nweze who through her positive words of encouragement helped to make me realise that I could be a suitable candidate for the Seminary.

There is a longing in my heart to see Christ (Word of God) manifest in the character of his people. However I don't know how God plans to make me a vessel in that course. I only have faith that He has already prepared the destination and my ultimate prayer is that I hear clearly and obey His directions to that destination. My life has been and continues to be enriched since I became a member of the church and I would like to say thank you to all members for the opportunity to be a part of you. God is good and may He bless us all in Christ Jesus, Amen!

ARSHI KHAN



Hej! Arshi Khan heter jag. Jag och min familj är medlem i Equmeniakyrkan Hallunda sedan 25 år tillbaka. Min man har i flera år varit medlem i kyrkan och efter vi gifte oss började även jag komma med honom. Både jag och min familj trivs jättebra i kyrkan. Att få möjlighet att komma och böja huvudet framför vår himmelske fader är en känsla som är obeskrivlig. Det finns många lärorika aktiviteter för både vuxna, ungdomar och barn.

Allt från lärdom om vår frälsare Jesus Kristus till bibliska frågesport och högläsningar från bibeln.

Det bästa med kyrkan är att kyrkan alltid hjälper människor i nöd med så mycket som det går. Allt från hjälpa fattiga, till dela mat och kläder samt ekonomisk hjälp till de familjer som behöver i flera delar av världen. Utöver detta finns det alltid rum för förbättring i allt man gör och detsamma gäller kyrkan. Det finns fortfarande en lång väg framför oss när det gäller det andliga livet och det kommer det finnas livet ut. Att gå med Gud betyder att konstant utveckla och lära sig nytt i sitt personliga liv men även som en församling. Må Gud ge oss viljan att kunna gå med honom på hans vägar så som han vill.

INGER LUND



Jag heter Inger Lund. Tron och församlingen har alltid varit en del av mig då jag är uppväxten i en missionsförsamling. Därför var det en självklarhet att gå med i församlingen i Hallundakyrkan när jag kom till Hallunda sommaren 1990. Församlingen var som en öppen famn och det har den fortsatt att vara.

I början av 90-talet ledde jag under några år den barnkör vi hade då och efter det var jag scoutledare under flera år och det var härligt att möta alla barnen. Under en period var jag församlingens

kassör och idag hjälper jag kassören med lönerna till församlingens anställda. Då och då sjunger jag på gudstjänsterna och jag älskar att få dela med mig av Guds ord genom sången.

Det jag tycker om med församlingen, förutom att den är ett andligt hem och en gemenskap, är att vi alla får bidra med våra olika gåvor. Några är bra på att predika, andra är bra på att lyssna, några är bra på teknik, andra är bra på att fixa fika o.s.v. Alla är vi värdefulla och har en plats i Guds rike och jag hoppas att församlingen fortsätter vara den välkommande gemenskap den är och att "den lilla gula kyrkan" kan sprida ljus, värme och många möten med Gud.

KONTAKTUPPGIFTER



PASTOR
Carin Hemmati
070 007 99 61



PASTOR
Samuel Nweze
076 260 23 87



PASTOR
Boaz Kamran
073 788 10 77



DIAKON
Carlota Bocio
070 457 96 10



PROJEKTLEDARE
Tillsammans Hallunda
Mary Nelder



FÖRSAMLINGSVÄRD
Mousa Alkhouri



ORDFÖRANDE
Josef Etbon



KASSÖR
Lars-Gunnar Hjerne



ORDFÖRANDE
Christina Karlsson



KASSÖR
Alexander Lund



08 531 708 55



info@equmeniakyrkanhallunda.se



Equmeniakyrkan Hallunda
Hallundaplan 1,
145 68 Norsborg



www.equmeniakyrkanhallunda.se



EQUMENIAKYRKAN HALLUNDA

 bankgirot
192-2889



123 225 8622



Kulturarrangemang och utbildning i
samarbete med Studieförbundet
Bilda

EQUMENIAKYRKAN HALLUNDA
STÖDER ELLER ÄR HUVUDMAN
FÖR:

