



Programblad för

HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING

december 2012 - mars 2013



Så öppna hjärtats tempelhus
och låt hans rika, fulla ljus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under sett och känt.
Det är advent, det är advent.

ur PoS nr 109
C Boberg, H Lindström

Tänk att få vara med!



År 2013 kommer bli ett år att minnas i Hallundakyrkan. Det är då Norsborgs Metodistförsamling och Hallundakyrkans församling blir ett och börjar bygga på ett gemensamt liv.

Det är mycket förväntan och samtidigt en del frågor: "Hur ska det gå?" Det är glädje men också vissa svårigheter.

Ingen har facit i hand, eller en manual att följa, men vi inser att detta nya bygge är nödvändigt.

Den nya gemensamma församlingen är viktig för oss, våra barn och bygden.

Det är viktigt att komma ihåg att det är Guds församling som vi alla inbjuds att tillhöra. Det är inte "din eller min" församling.

Efesierbrevet 2:18-19

"Ty genom Kristus kan både vi och ni nåkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar."

Vi har alla vårt hem i denna församling. Barn, tonåringar och vuxna, nytilkomna eller "gammal i gården".

Tillsammans bildar vi en fantastisk mång-

fald, precis så som en församling bör se ut. Vi utgör ju en kropp där var och en har en viktig plats och funktion, med just sina egenskaper och erfarenheter.

Läs gärna

1 Korinthierbrevet 12:12-27

Tillsammans är vi rika!

Byggstenar är vi, levande stenar. Se Apostlagärningarna 20:32 och 1 Petrus 2:5.

Vi bygger församling för att tillsammans leva i tjänst för Kristus, varandra och vår bygd.

Vi bär på olika sätt vittnesbördet om en levande Gud som längtar efter att finnas i en personlig relation med varje människa.

Vi utgör en gemenskap dit vi kan inbjuda fler. En gemenskap som stöder och bär, utmanar till att leva i Jesu efterföljd och som kan göra skillnad i vår närmiljö och

mig, dig och världen.

Så beskrivs också vår moderkyrka,
Gemensam Framtid.

Välkommen med!

Må Gud, Emmanuel (= Gud med oss),
leda och bära, utmana och beskydda
oss alla längs vägen!

Fridshälsningar,

Pastor Carin



Några frågor till Lena Klinga, medlem i Hallundakyrkan



Vad gläds du åt nu när vi blir en församling?

- Att olika kulturer och traditioner kan finnas under samma tak och tillsammans ta ansvar för Guds hus-lokalen

Guds verk - verksamheten. Alla vill vi sprida Guds kärlek och det är bra att visa "världen" att vi är ETT.

Vad tror du kommer att bli svårt?

- Det kanske kan bli små praktiska svårigheter, men jag tror att vi med Guds hjälp och vår egen vilja kan lösa dem.

Hur skulle du beskriva församling en för dem som

inte känner den?

- En församling med mångfald som övriga Botkyrka. Här får alla plats. Vi får komma som vi är. En atmosfär av Guds kärlek som ger mening och kraft i livet.

Samtal med pastor

Välkommen att kontakta någon av oss pastorer för enskilda samtal.

Vi har tystnadsplikt och samtalar på svenska eller engelska.

Kyrkans telefon: 08 531 708 55,

Pastor Carin Hemmati hallundakyrkan@telia.com

Pastor Samuel Nweze samuel.nweze.hallundakyrkan@telia.com

HALLELUIAH, Christ is born!

HALLELUIAH, Hallundakyrkan is Re-born!

Nothing excites a family like the birth of a new child.

While this is an undeniable truth, most people would agree that not a single birth of a child has drawn such a global celebration and rejoicing like the birth of the Son of God. His name is Jesus Christ, Emmanuel, which is, GOD WITH US!



From the streets and malls of hot Dubai, to the busy streets of Dar-es Salaam; from the southern plains of Buenos Aires to the cold streets of Bulgaria, the lights are up in all their glamour. The jingles of Christmas bells warm up the hearts of frenzied shoppers. In an unparalleled unison everyone seems to echo the song that describes Christmas a "most wonderful time of the year."

Here in our church, we shall join to celebrate the birth, two thousand years ago, of Jesus, the Messiah who is also the head of our Church. We shall join folks all over the world to tell it on the mountains; to tell it over the hills and everywhere, that Jesus Christ is born!

But, wait a minute! Here in our church, this celebration is only beginning. The reason is, as the New Year unfolds on the heels of Christmas, our beloved church will be getting ready to experience a new beginning, a new future, in fact a rebirth!

A new grace will dawn on us because

the Lord will bring his people together as one body and one spirit and by his grace, come February 17, 2013, all three language groups shall become ONE FLESH! On that beautiful day, our brothers and sisters from the Urdu/Hindi congregation shall become part of one united Hallundakyrkan family. Did I hear somebody shout Amen? Yes, it's the Lord's doing and it is marvellous in our eyes! Therefore, let us rejoice and be glad.

In a matter of days, the curtain will fall on the year 2012. Once that happens, a new reality will dawn on as 2013 comes calling. The year 2012, has undoubtedly been a most wonderful year for us.

A most wonderful year? O sure!. That's what it's been.

You ask me, but Pastor Sam, how dare you say so in spite of all the losses; in spite of all the trials; all the pains and dashed hopes? Well, I still maintain my position, and that's because i know what God's Word says. My Bible tells me that, "*in all these things we are more than conquerors*", (Romans 8:37).

That's what we are! Your own Bible says so too! Read it, and you will agree with me. You see, no matter what, our God remains a good God! He is forever faithful and forever sure!

Dear friends, let us enjoy this wonderful gift of a Saviour as we prepare to go into the New Year. With Him by our side, we shall proceed with hope, with faith and with absolute dependence on his ability to succour all who put their trust in him.

This man Jesus seeks a deeper rela-

tionship with you all, and this season would be a good opportunity to reflect on your walk with him. I invite you to receive him as your Lord and Saviour if you haven't done so yet. He is the one who can lead you into all goodness in the coming year. With him as the captain of your boat, you can always smile at the storm!

I wish you all a very Merry Christmas and a Christ-filled and prosperous New Year!

Pastor Sam

Interview with Rejoice Anochiam Member, Hallundakyrkan



How would you describe our church especially when someone asks you about the church being made up of different cultural groups`

- I would first of all let this person know that this church is an International church, Hallundakyrkan. Its not for any cultural group alone because we have the Swedish section, But right now the whole sections of the church is coming under one umbrella.

Do you think it would be easy to become one church?

- It will not be so easy from the beginning. But with understanding and clarification of things it will come to reality and actualization.

What kind challenges and difficulties do you envisage that we may have?

- We are from different cultures and backgrounds. It can also affect Christianity and religion. That can affect our reasoning in different ways even though we are all Christians. I also think the leadership of the different congregations should be carefully se-

Are you aware that we are going to become one church with the Pakistani group that meets here?

- Yes I am aware. I was in the meeting the day it was discussed.

Do you think it's possible?

- Yes. With God all things are possible. If only we can have one mind, unity and peace to accept what is true. I think it's possible.

WORSHIPS AND MEETINGS IN GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR I

December

23 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Marias längsta natt**
Julspel
- 12.30 Worship, Sunday School**
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

24 *Julafton*

- 23.30 Midnattsgudstjänst**
Carin Hemmati

25 *Juldagen*

- 17.00 Gudstjänst**
och julfirande på urdu

30 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Gudstjänst**
Olle Westberg
- 12.30 Worship,**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu.**
Jabran Inayat

31 *Nyårsafton/ New Years Eve*

- 21.00 Rejoice 2013**

Januari

1 *Nyårsdagen /New Year Day*

- 17.00 Gudstjänst på urdu**

6 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Missionsgudstjänst**
med nattvard
Kose och Samart

12.30 Communion Service

Sunday School
Sam Nweze

- 17.00 Gudstjänst på Urdu**
Jabran Inyat

13 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Gudstjänst**
Carin Hemmati
- 11.15 Församlingsmöte**
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze

- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

20 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Gudstjänst**
Torsten Lijlemark
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

27 *Söndag/Sunday*

- 10.00 Gudstjänst**
Carin Hemmati
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

HALLUNDAKYRKAN

Februari

3 Söndag/Sunday

- 10.00 Gudstjänst**
Lennart Lagerqvist
- 12.30 Communion Service**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

Jabran Inayat

10 Söndag/Sunday

- Böne och insamlingsdag för
pastors- diakoniutbildningen
- 10.00 Gudstjänst**
Carin Hemmati
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

10 Söndag/Sunday

- 11.00 Församlingens
årsmöte**

17 Söndag/Sunday

- 10.00 Gudstjänst**
Lennart Betnér
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

17 Söndag/Sunday

- 12.00 Högtidsgudstjänst**
Vi firar den nya gemensamma
församlingen i Hallundakyrkan.
Pastorerna, Sam Nweze
Jabran Inayat, Carin Hemmati
Bitr. kyrkoledaren Olle Alkholm.

24 Söndag/Sunday

- 10.00 Gudstjänst**
Jan Nordin
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

24 Palmsöndagen/Palm Sunday

- 10.00 Gudstjänst**
Carin Hemmati
Sång och musik TON-
åringarna från
Centrumkyrkan
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**
Jabran Inayat

Mars

3 Söndag/Sunday

- 10.00 Gudstjänst**
Egon Onerup
- 12.30 Worship**
Sunday School
Sam Nweze
- 17.00 Gudstjänst på urdu**

Dear Brothers & Sisters in our Lord Jesus Christ.

Warm Greetings in mighty name of our Lord Jesus Christ.

Let his "Peace be with you".

Jesus said! I pray that they may all be one. Father! May they be in us, just as you are in me and I am in you. May they be one, so that the world will believe that you sent me. (John 17:21)



What could Christ have prayed for in the final moments before His arrest? He might have prayed for His own strength, that the eleven would support Him that they would not flee from Him and His teachings. Instead, His prayer was dominated by a single great thought -- the unity of the disciples.

Jesus knew that the church could never make the impact on the world that He wished it to make unless spiritually the world saw in that church a oneness, a unity. The churches of our world have never taken these words of Jesus with the seriousness they deserve.

We need to note here that Jesus asked God to give us unity as a request. That means that unity is given and not achieved. It is indeed received, or Jesus wouldn't have urged the disciples to "be one." Rather, He looked to the Father and said grant to them the gift of unity. The unity of God's people can never be fabricated by man ... it must be generated by the Spirit of God.

The pattern for the unity of believers is unlike anything else on earth. It is nothing less than the unity of the Father and Son. It is not merely a unity of organization, purpose, feeling, or affection. Just as the Father is in the Son and the Son in the Father, we are to be so related in the church.

Christians are drawn to one another because they are drawn to a common center, Jesus Christ Himself. Jesus prayed that "*they would be in us.*" For that is the source of the power of that unity.

As we are going to be one Church, it could be different challenges for us but as a people of God we need to have Faith in Christ for the Prayer Jesus prayed to Father.

Bible says '*Not by might nor by power, but by my Spirit,*' says the LORD Almighty.
(Zechariah 4:6).

Let's all focus for the possibilities for opening the new door that God will open for us in the coming years & let his peace be upon us.

I encourage you on this Christmas Season to be positive in all your attitudes & let us remember that the Christmas heart is a giving heart, a wide open heart that thinks of others first. The birth of the baby Jesus stands as the most significant event in all history, because it has meant the pouring into a

sick world the healing medicine of love which has transformed all manner of hearts for almost two thousand years.

Let us keep Christmas beautiful without a thought of greed, that it might live forevermore to fill our every need, that it shall not be just a day, but last a lifetime through, the miracle of Christmas time that brings God close to you.

Merry Christmas & Happy New Year.
Yours in Christ
Pastor Jabran Inayat

HKU

Hallundakyrkans Ungdom

Välkommen till våra olika barn- och ungdomsgrupper!

HKU/ Hallundakyrkans Ungdom

- * **Sunday School/Söndagsskola** i samband med engelsks- och urdupråkig gudstjänst.
- * **The Happiness Club** sånggrupp från 5 år, möts varannan tisdag kl. 18.30.
- * **Fredagsklubben** från 12 år, kl. 19.00
- * **Kolloklubben** under skolloven fr F-klass och uppåt. Nästa gång under Påsklovet.
- * **K2** fortsättningsgrupp för konfirmander i samarbete med andra församlingar, vissa söndagar.

Karenkväll

Lördag 2 februari kl 18.00
Samart och Kose berättar och visar bilder. Vi äter tillsammans. Insamling till arbete för karener som är internflyktingar i sitt eget land, Burma.

Bär våra praktikanter i förbön och var med att bidra ekonomiskt genom att skicka in en gåva till HKU: s plusgiro 32 74 07-3
"Praktikanterna"
Tack

Bildarmöte

för Region Stockholm i
Gemensam Framtid och equmenia
Lördag 9 februari kl 13.00 -
ca 18.00 i Norrmalmskyrkan

Haitikväll i Hallundakyrkan

Lördag 23 mars kl. 18.00

Tre år har gått sedan jordbävningen och nyligen drabbade stormen Sandy.

Vi behöver räcka ut våra händer till systrar och bröder i Haiti!

Tillsammans med Haitikommittén i Sverige och Bilda arrangeras denna kväll.

Blandat program, gemenskap

Världsböndagen

Fredag 1 mars i Hallundakyrkan
Kl. 18.00 te och smörgås
Kl. 19.00 Gudstjänst
Välkommen till en internationell och ekumenisk kväll!



Här hittar du information om den nya kyrkan

www.gemensamframtid.se

Café Ljuspunkten

Torsdagar 10.00-12.00



DETTA HÄNDER I HALLUNDAKYRKAN

Söndag

- 10.00 Gudstjänst på svenska
12.30 Worship and Sunday school in English
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu

Tisdag

- 10.15 Svenskaundervisning (start 15 jan)
18.00 Prayer Meeting and Bible Study
The Happiness Club

Onsdag

- 10.15 Svenskaundervisning
18.00 Hjärtpunkten mötesplats för kvinnor (start 16 jan)

WEEKLY ACTIVITIES IN HALLUNDAKYRKAN

Torsdag

- 10.00-12.00
Café Ljuspunkten (start 10 jan)
18.00 Sång-och musikövning

Fredag

- 10.00 Bön (start 18 jan)
19.00 Fredagsklubben (start 18 jan)
19.00 Bönemöte på urdu (udda veckor)

Lördag

- 18.00 The Living Spring Revival Evening (last Saturday of



Hela människan

www.se-manniskan.se
Gröndalsvägen 20 B, Tumba

Second hand o Café

Öppet

ti-lö kl. 10.00-15.00,
ti och to kvällsöppet till kl.18.00.

När du skänker/handlar second hand kommer saker till användning på nytt samtidigt som du bidrar till det lokala sociala arbetet

Var med och sjung!

Vi övar nya sånger, Bruksånger och ännu okända från Psalmboken.

Torsdag 31 januari
kl 19.00 - ca 20.30
Hemma hos pastor
Carin Hemmati, Välkommen!

Hälsning från styrelsen:

Församlingsmöte
Söndag 13 januari kl. 11.15.
Ärende, nya stadgar
Församlingens årsmöte
10 februari kl 11.00

**HALLUNDAKYRKANS
FÖRSAMLING**
Ansluten till Gemensam Framtid

**HALLUNDAKYRKANS
UNGDOM - HKU**

adress Se Hallundakyrkan
plusgiro 32 74 07 - 3
ordförande Christina Karlsson
kassör Alexander Lund

FÖRSAMLINGEN

adress Hallunda Torg
145 68 Norsborg
tel 08 - 531 708 55
e-post hallundakyrkan@telia.com
webb www.hallundakyrkan.se
bankgiro 192-2889
plusgiro 87 51 19 - 0
pastor Carin Hemmati
tel 08 - 58 24 64 47 (hem)
pastor Samuel Nweze
tel 076 26 02 387 (mob)
ordförande Olle Westberg
tel 08 - 778 24 10
kassör Inger Lund
tel 0707 - 59 13 13

*Församlingens arbete bygger på
gemensamma resurser*

Så här kan Du ge din gåva:

- **Hallundakyrkans bankgiro** 192-2889
- **Missionsgåvans autogiro** då anger man hur mycket man vill ge till respektive område, tex: mission i andra länder, mission i Sverige, equmenia, den lokala församlingen.
- **Kyrkoavgiften** 1% av din inkomst, 70% till den lokala församlingen, 30% till Gemensam Framtids pionjär- och församlingsgrundande arbete.

Foldrar finns i kyrkan, läs också på hemsidan: www.missionskyrkan.se
OBS! Det finns inga andra foldrar än (med tanke på nya kyrkan, GF)
så det går bra att använda de gamla från SMK.

Tack för Din gåva!